

## Voorwoord jaarverslag 2011

Terugkijkend op 2011 bij Goed Ontmoet vallen enkele gebeurtenissen meteen in het oog: de aanschaf van een tweetal andere bussen, de veranderingen in de organisatie, de nauwere contacten met diverse gemeenten en vooral de opvallende interesse voor het werk van de voedselbank vanuit het onderwijs.

De oude bussen liepen al een tijdje op hun laatste wielen en de reparatiekosten rezen de pan uit. Dat was de reden waarom besloten werd in dat jaar vooral actie te voeren voor ander vervoer.

Met de hulp van het Oranjefonds, Cargill, Philip Morris en nog enkele sponsors konden beide bussen in het voorjaar worden vervangen. De belettering was mooi en de bussen werden symbolisch overhandigd door een vertegenwoordiging van Philip Morris waarbij ook het college van B en W van Bergen op Zoom in de persoon van wethouder Ad van der Wegen aanwezig was.

Dat laatste laat al zien, dat er tussen gemeentebestuur en Goed ontmoet in elk geval contact was. Dat contact was er ook met de gemeentebesturen van Steenberg, Woensdrecht, Halderberge en Roosendaal en gelukkig gaat dat langzamerhand vruchten afwerpen.

In de kersttijd terwijl ook onze bekende actie 'Doe een boodschap voor een ander' met een record aantal deelnemende supermarkten liep, bleek, dat er vanuit het basisonderwijs in Roosendaal acties werden georganiseerd voor de voedselbank. Bij deze acties werden geld en goederen opgehaald. In Bergen op Zoom was er op een school voor voortgezet onderwijs een actie en in Roosendaal was er een grote actie op het ROC. Los van de opbrengsten van deze acties is vooral belangrijk, dat jongeren zich ervan bewust werden, dat niet iedereen in onze samenleving het even goed heeft en dat het goed is om de handen uit de mouwen te steken om daar iets aan te doen.

Prettig was ook, dat de landelijke media steeds positiever aandacht besteedden aan het werk van de voedselbanken. Mooi voorbeeld was de actie van het radiostation Q-music waarvan ook Goed Ontmoet profijt had.

Hoewel de gevolgen van de financiële crisis steeds merkbaarder werden kwam er toch een positieve reactie vanuit de samenleving op een door ons bestuur geuite noodkreet.

Daarmee kon het kalenderjaar gelukkig positief worden afgesloten.

Maar het blijft gevaarlijk om structurele problemen op te lossen met incidentele middelen.

De organisatie kreeg in 2011 min of meer haar definitieve vorm. Het magazijn werd professioneler beheerd, het uitgiftepunt in Roosendaal verhuisde, er kwamen structureler overleggen. Het door het bestuur vastgelegde organogram kreeg steeds meer vorm. Soms deed dat ergens pijn, zoals bij het beëindigen van de uitgifte van kleding, maar uiteindelijk komt dat toch het werk van de voedselbank ten goede.

Zeker vermeld moet worden, dat het aantal gezinnen dat van de voedselbank gebruik maakte na de zomervakantie enorm toenam. Dat betekende voor de organisatie natuurlijk ook nogal wat.

Vanaf deze plaats moeten we toch op de eerste plaats al onze vrijwilligers bedanken. Hun betrokkenheid is enorm, hun inzet geweldig. Zonder onze vrijwilligers zouden we niet bestaan. Vanaf deze plek nogmaals (en ik weet zeker dat we spreken namens de 600 gezinnen die ons nodig hebben) alle respect en dank voor het vele werk dat jullie verzetten.

Gaandeweg 2011 werd ook duidelijk, dat Leo Meijer zijn voorzitterschap niet ging verlengen en per 1 januari 2012 legde hij de voorzittershamer neer. Het past om hem hier hartelijk te bedanken voor alles wat hij als voorzitter voor Goed Ontmoet heeft gedaan.

Natuurlijk is er veel meer gebeurd, maar ik moet me beperken. Immers, terugzien is goed, maar vooruit kijken is vaak beter. En vooruitkijkend durf ik te stellen, dat Goed Ontmoet een volwassen organisatie is waarin mensen weten wat ze doen en moeten doen. Een organisatie waarin naast met verstand vooral ook gewerkt wordt met het hart en daar kunnen we met zijn allen trots op zijn. Ook voor 2012 zijn er zorgen, maar met een positieve instelling van iedereen kunnen we die aan.

Uiteraard past een woord van dank aan onze sponsors, grote en kleine, bedrijven en particulieren, aan de schenkers van goederen en aan de Raad van Toezicht, want zonder al deze mensen zouden we niet zijn wat we nu zijn.

Wim van Overveld  
Voorzitter